

Redigering: Klaus Franken

Andraé Crouch och Keith Green med på listan över mest inflytelserika kristna profiler

I sin 40-årsjubileumsutgåva listar det amerikanska magasinet Charisma 40 kristna profiler som förändrat världen på ett radikalt sätt. Två musiker finns bland de utvalda:

Keith Green (1953–1982) – sångare och låtskrivare som blev en av de stora musikprofilerna när Jesusrörelsen bröt fram i början av 1970-talet.

Andraé Crouch (1942–2015) – en av gospelhistoriens mest tongivande låtskrivare och artister.

Listan omfattar i huvudsak pastorer, evangelister och bibellärare och

bland övriga namn märks Kathryn Kuhlman, Billy Graham, David Wilkerson, Loren Cunningham, Pat Robertson och Rick Warren. 6 av de 40 omskrivna är kvinnor.



MUSIK

Sjungande släkten Vodinh gjorde en egen psalmbok

40 sånger som handlar om tro och tvivel, längtan, kärlek och änglar

Det hela började i en campingbuss i södra Frankrike med ett enkelt häfte fyllt av sånger. Nu har den sjungande släkten Vodinh gjort en kollektivskapad psalmbok – ”På väg genom livet”.

I söndags presenterades den i Klara kyrka i Stockholm.

MÅNGA FAMILJER SPELAR sällskapsspel när de har släkträff. Men i familjen Vodinh sjunger man.

– Jag hade en typisk svensk sommardröm om en egen sommarstuga, där man skulle bada, gå i skogen, och där man kunde ha tid att läsa. Men min man ville ha en campingbuss. Där fanns inte mycket plats för böcker. Men jag kom på en idé – jag köpte en anteckningsbok som jag tänkte skriva dikter i. Men att läsa dikter för barnen – det blev tråkigt för dem. I stället blev anteckningsboken fylld av sånger, berättar Ingrid.

– Vi parkerade bussen på en vanlig plats någonstans vid Medelhavet. Sedan satt vi där och tittade på havet och sjöng och grillade.



Jag når henne på telefon i Stockholm. Just i dagarna är den mycket internationella familjen Vodinh samlad i Sverige. I söndags presenterade de sin psalmbok i Klara kyrka i Stockholm, och fjorton personer ur tre generationer fanns närvarande vid releasen.

INGRID VODINH flyttade med sin vietnamesiske man till Frankrike 1977. Familjen fick tre barn, två av dem bor kvar i Frankrike, medan Mai Vodinh bor i Sverige. Psalmskrivandet, som pågått under många år sedan turen med campingbussen, har betytt mycket för familjen. – Ingen av oss har musikutbildning. Jag hade aldrig skrivit en sång, och bara två eller tre dikter i hela mitt liv. Men jag var ung och modig. Jag känner det som att Gud hjälper oss – vi har fått de här sångerna, säger Ingrid.

I boken finns resultatet av många års psalmsjungande med både barn och barnbarn. Här finns sånger på svenska, på franska, på norska och på engelska. I familjen pratas förstas både svenska och franska. Äldste sonen Kim har en fru som

kommer från Kina, och därför talar det paret engelska med varandra. Norskan kom in i sångboken genom en god vän.

– Att skriva sånger på andra språk blev till sist som ett knep och knäp som man försökte få ihop, säger Ingrid.

Släkten bor i olika länder: Ingrid och hennes man flyttade för länge sedan till Frankrike. Ingrid's man (som inte lever längre), kom från Vietnam, från en buddhistisk familj. Ingrid blev kristen i unga år och jobbade under en tid i Svenska kyrkan i Paris. Numera tillhör hon en protestantisk kyrka i Frankrike, där hon bland annat har ansvar för söndagsskolan.

Tänkarna på att göra en bok av alla sångerna kom för några år sedan.

– Mai, som bor i Sverige, fick kontakt med en inspelningsstudio, och tyckte att vi skulle spela in sångerna. Vi fick också stor hjälp från Vadstena pilgrimscentrum, berättar Ingrid.

SÅNGERNA HANDLAR om tro och tvivel, om sommar och jul, om längtan, kärlek och änglar. Här finns dopsånger och bröllopsånger. Vissa sånger har

Fakta: Vodinh's allsångsprogram

♦ 28 september: Bromölla församlingshem.

♦ 29 september: Gammelstorps församlingshem.

♦ 4 oktober: Botkyrkas medeltidskyrka.

betytt extra mycket för Ingrid.

– Min man blev sjuk i alzheimers, och det blev många jobbiga år. Jag vet inte om jag hade klarat det utan min tro. I sång nummer två, ”Ända bort”, finns raderna: ”Ända bort dit tanken inte når, ända in där ingen mer förstår, leder oss en hand över mörka land.” Det är djupt tröstande, säger Ingrid.

– Det har betytt oerhört mycket för oss som familj att sjunga tillsammans. Det är som ett träd som har vuxit.

SONEN KIM, ÄLDSTA barnet i familjen, instämmer:

– Sångerna är något vi haft med oss i alla år, och det är roligt att kunna dela med sig till andra av dem.

Nu kan alltså andra också njuta frukterna av flera generationers sjungande och av en sprillans ny sång- och psalmbok. I boken finns 40 sånger, och här finns också förslag på vilken situation sångerna passar för, och bibelord som har inspirerat till sångerna.

INGER ALESTIG

Fotnot: Läs mer på www.genomlivet.se.



”PÅ VÄG GENOM LIVET.” Så heter den kollektivskapade psalmbok som släkten Vodinh har gjort. I söndags presenterade de sin psalmbok i Klara kyrka i Stockholm (t h), och fjorton personer ur tre generationer fanns närvarande vid releasen.

FOTO: NATANAEL JOHANSSON



HASSE HOLMBERG, TT